

Veder Theater maakt voorstelling voor dementerende ouderen

Vriendschap is van alle tijden

DOOR ANOUK HAAKMAN

WOGNUM - De huiskamer van woonzorgcentrum Sweelinckhof is ingericht als een klein theater. De aanwezigen kijken hoopvol naar het podium. Er staat hen een voorstelling te wachten over vroeger tijden. Het stuk van het Veder Theater is namelijk speciaal gemaakt voor licht dementerenden.

Er hangen foto's van oude filmsterren, op een scherm is het polygoonjournaal van Prinsjesdag en het huwelijk van Beatrix en Claus te zien en een orkest speelt ouderwetse melodieën. Alles om de gasten iets van herkenning te laten beleven. Licht dementerenden hebben vaak nog een goed langetermijngeheugen. Daarom is er voor thema's als het koningshuis, vriendschap en schooltijd gekozen.

Gouvernante

Het verhaal is één grote terugblik op vroeger tijden, waarin Greet Ganzenveer zichzelf voorstelt als de gouvernante voor de prinsesjes van de Oranjes. „Ik was als kind altijd al zó verliefd op prins Bernhard.”

Haar vriendin Jet Bok is minder degelijk. Zij wilde zingen, dansen, revueartieste worden en was verliefd op Frank Sinatra. Bok zingt prachtige nummers waar het publiek ademloos naar luistert. Bekende deuntjes als 'Oranje boven' en 'Appeltjes van



Greet danst met het publiek, Jet kijkt toe.

EIGEN FOTO

oranje' worden voorzichtig meegezongen. Als het leesplankje wordt doorgenomen, kunnen alle oude dames en heren het rijtje nog precies. „Aap, noot, Mies. . .”

In de zaal zitten begeleiders en bewoners van zes verzorgingshuizen van de Omring. Het is niet zomaar dat de Amsterdamse theatergroep hier

optreedt, vertelt Nelly de Geus van de Omring. „Ook ons personeel krijgt scholing hoe ze onze bewoners het best kunnen benaderen, met liedjes van vroeger en oude versjes. 'Rozen verwelken, schepen vergaan. . .', maar ook bijvoorbeeld van Toon Hermans.”

Zo zit er ook een gedicht van Hermans in de voorstelling, als

Jet een affaire krijgt met de prins. Greet verbreekt het contact uit boosheid, maar bedenkt zich dat vriendschap een groot goed is als ze zegt:

'Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aan komt voor je bidt af voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen: 'k heb een vriend'.